

HET FLIPPERTEAM.

We zitten allemaal tegenelkaar aan te kankeren, we doen niets meer, we zitten in een krisis, we zijn een gezelligheidsgroepje in plaats van een aktiegroep, kortom er moet iets aan gedaan worden. Goed, we hebben nu een sublieme training achter de rug, ook dat haalde geen ene moer uit. Ik geloof ook niet dat door middel van een driehoekje de zaak in het reine gebracht kan worden. Maar ja, daar zal een ieder wel zo zijn mening over hebben. Het feit is dat er een nieuw idee bij me is opgekomen om een oud idee nu eindelijk eens te gaan realiseren: het flipperteam maar weer eens uit de grond proberen te stampen.

Verschillende mensen heb ik al om raad gevraagd, want waar moet je nou nou in godsnaam mee beginnen? Moet je eerst een deskundige raadplegen of moet je eerst een groep mensen bijelkaar trommelen en gezamenlijk op ideeën komen om het team zo goed mogelijk te laten functioneren. Het laatste leek me het beste, aangezien ik toch al niet zo'n grote individualiste ben.

Dat het flipperteam toch wel moodzakelijk is in Zandvoort blijkt wel uit het feit dat er zelfs spuiters rond lopen in Zandvoort. Ook in de sleep-in zijn helaas dealers geweest. Ze raken hun troep waarschijnlijk goed kwijt hier, want uit de gesprekken is op te maken dat ze herhaaldelijk naar Amsterdam moeten om nieuwe stuf te halen.

Dingen die de groep zou kunnen gaan doen:

- Om te beginnen kontakt zoeken met een deskundige die ons dan informatie zou kunnen geven, dus iemand waar we wat van zouden kunnen leren.
- Met deze kennis moeten we gewoon verder gaan. We moeten gaan kijken kijken waar het gebruik zich konsentreert.
- Daarna zou men informatie kunnen verstrekken en/of beginnen met individuele- of groepsbegeleiding.
- Mijn streven is om een soort hulppostje uit de grond te laten rijzen, een soort sentrum waarin je weer verder met deze mensen bezig kunt zijn en waar de groep tevens getreent kan worden door mensen die ervaring hebben op het gebied van druggebruikers.

Dit alles speelt natuurlijk veel meer in de zomer dan in de winter, (Zomers veel meer buitenlandse waar de dealers op af komen).

Over deze dingen zal maandag 9 juli acht uur een bespreking gehouden worden in de stafkaam van de sleep-in.

GROETJES
VERA

LAAT ME IN GODSNAAM NIET IN MIJN HEDER STAAN!!!!!!